

En Vise fra 1848.

Tilsendt fra Mag. art. **Sven Lunn.**

Nedenstaaende Vise, som skal være digtet af en Bonde i Bakkerup og afleveret til Herremanden paa Knabstrup i Krigsaaret, findes i Familien Lunns Eje; den er meget sirligt prentet, og med sine Psalmebrokker, sin vidunderlige Tegnsætning og Retskrivning giver den et udmærket Billede af den naivtstroende og patriotisk tænkende Bonde fra 1848, hvis Hjærte er dybt bekymret ved Tanken paa, hvorledes det skal gaa de unge Soldater derovre i Slesvig.

En ny Vise,

*Som er, Udtagen, og Sammensat
om den megen Ufred og yngelige,
Krig. Gud i Himmelen Give os Fred.
Peter Danielsen. Bakkerup. 1848.*

Mel. Den Gud som alting raader ...

Gus Søn og Jesu Milde	O Gud vor, maae vi, sukke
Du, seer i Naade ned	Naar vi kun Tænker paae
Her til vor Danmarks Rige	Paa vaares Arme Brødre
Og giv os Snarlig Fred.	Som Saaret blive maae
Gud Tænk paa vaare Brødre	Gud, lindre deres Smerte.
Som maae i Krigen gaae,	Og skienk dem Salig Fred
Gud, hielp du dem at Stride,	Gud lette deres Hierte
At vi kan Seier faae.	Til god Tolmaadighed.

Gud Fader udi Himlen	O Jesu Naadens Kilde
Du ver os ikke Vred,	Du lindre Smerten dog.
For vaares store Synder,	Paa dem som lider, Ilde
som vi har levet i.	Af deres Saaret Krob.
Gud give os din Naade	Du sen dem Himlens Balsom
Og Syndsforladelse	Og Salv du deres Saaer.
Gud styre du og Raade	Og Kron du deres, Siæle
Gud, lad din Villie skee.	I Himlens Glade Vaarig.

Nu vil jeg Visen ende
I Tro og Fast tillid.
At Gud sig til os vender
Han er imod os Blid.
Han, er dog og vor Fader
Han, har dog selv os Skabt.
Han os vist ei Forlader
Vi, bliver ei Fortabt.