

## Mullerupfundet.

Af P. C. Nedergaard.

---

I det sydvestlige Hjørne af Løve Herred ligger en ret stor flad Strækning. Mod Vest, Syd og Øst omgives denne af langagtige Bakker. Mod Nord hæver Jorden sig kun lidt, og ved forskellige Mosestrækninger staar Sletten i Forbindelse med Tissø og dens Udløb i Store Bælt.

Mange finder denne flade Strækning kedelig, saa meget mere som en Del er uden Bebyggelse. Dette er Løve og Mullerup Moser, der kun er adskilt ved et Vandløb, som danner Grænsen mellem Gjerslev og Drøsselbjerg Sogne.

Mosen bærer i den videnskabelige Literatur Navnet Maglemose. Dette Navn er dog efter hvad Lærer Nørreslet, Knudstrup, i sin Tid meddelte mig en Fordrejelse af Maalemose. Saaledes skal Mosen være kaldt af forrige Slægter.

Denne Egn hører imidlertid til de allerinteressanteste i Landet.

Da vort Folk rigtig dukkede op af Sagntidens Mørke, havde Løve Herreds Folk her sit Tingsted, og her var Tingstedet, hvor Herredets Folk traf sine Beslutninger. Som Minde om hin daadkraftige Slægt staar de store, solide Kirker i Drøsselbjerg, Helsinge, Gjørlov, Finderup, Gjerslev og Havrebjerg. Blot man betragter disse gamle Gudshuse, faar man Ærbødighed for, hvad hin Slægt magtede at udføre.

Men længe før den Tid færdedes der Mennesker her.

Man kan maaske dele Danmarks Historie i Bøgetiden, Egetiden og Fyrretiden og man har jo betegnet som Ho-

vedafsnit i Folkets Historie: den historiske Tid, Jernalderen, Bronzealderen og Stenalderen. Disse 4 Hovedafsnit falder alle i Bøgetiden og Egetiden.



Lærer Mathiassen.

Dr. Terkel Mathiassen.

Helt tilbage i Fyrretiden boede der en Slægt paa den førnævnte Slette. Den Gang var Mosen en ret stor Ferskvandssø.

Paa en lille Holm i Søens Nordside fandt Lærer Mathiassen, Mullerup, i Aaret 1900 nogle mærkelige Ben- og

Stenredskaber. Den videre Undersøgelse godtgjorde, at vi her stod over for den ældste Beboelse i Norden. Siden fandt man, at der i en Fyrreskov, der kun ved en Smule Vand var skilt fra Holmen, havde ligget en anden Boplads. Holmen ligger nu i Drøsselbjerg Sogn. Bopladsen i Skoven hører derimod til Gjerslev Sogn.

Lærer Mathiassen skrev i Fjor i Holbæk Amts Aar-bog om dette interessante Fund.

Herved vakttes Interessen hos Egnens Befolkning for dette ældgamle Mindested, og det blev planlagt, at der her skulde rejses to Mindesmærker.

Ejerne af Jorden, Gaardejerne Chr. Christensen og Chr. Nielsen af Mullerup, var straks villige til at afgive den fornødne Jord. Sognefoged Hans Jørgensen, Mullerup, paatog sig Arbejdet ved Sagens Virkeliggørelse, og Gros-serer Lystrup, Mullerupgaard, var villig til at give Ste-nene og paatage sig Udgifterne ved Stenenes Anbringelse.

Paa Bopladsen i Mullerup blev der saa sat en Sten, der afslørede paa Kongens Fødselsdag den 26. September 1935 af Pastor P. C. Nedergaard i Gjerslev. Museums-inspektør Terkel Mathiassen talte om selve Fundet og overtog paa Nationalmuseets Vegne Værnet om Stedet. Kredslæge Møller lovede paa Holbæk Amts historiske Sam-funds Vegne at bekoste Led m. m., saa der kan blive Ad-gang til Stedet, uagtet det nu ligger i en med Pigtraad indhegnet Kreaturfold.

Den store Sten paa den sydlige Boplads er omgivet af en Række mindre Vogtersten, som staar i Rundkreds. I Stenen er paa den ene Side indhugget af Billedhugger Brinkløv i Slagelse:

BOPLADSEN BLEV FUNDET 1900 AF  
M. J. MATHIASSEN  
OG UDFORSKET AF G. SARAUW.  
STENEN REJSTES 1935.

Paa den anden Side staar der:

MINDET MÆLER OM MULLERUPFUNDET  
8000 AAR ER RUNDET.  
DANMARKS DAG DOG EJ ER SVUNDET,  
GUD HAR FOLKETS SAGA GRUNDET.

Paa Bopladsen i Gjerslev Sogn ligger der nu en Sten. Det er Tanken, at Beboerne i Toelstang vil rejse en Jordhøj, og at Stenen skal sættes paa denne Høj.

Naar man kommer fra Toelstang, vil man først komme til dette Mindesmærke, og man læser her Ordene:

BAG FYRRENS GEM  
LAA BENTIDS HJEM  
VED SØENS RAND.  
END VIDNER BEN  
OG FLÆKKESTEN  
OM FORTIDS MAND.

Indskriften skal i faa Ord forklare de besøgende, at her boede i længst forsvundne Dage, da Egnen var dækket af Fyrreskov, og da Mosen var en Sø, en Slægt, der som Arbejds- og Erhvervsredskaber kun kendte Brugen af Ben og Flækkesten.

Har man saa faaet Besked herom paa den nordlige Boplads, og man gaar videre, saa faar man at vide, at lærde Mænd regner med, at der er gaaet 8000 Aar, siden man her fiskede i Søen og jagede Urokser og Elsdyr i Skovene.

Indskifterne er i det væsentlige forfattede af Sognepræst Glenthøj i Kirkehelsinge.

Paa en sølsom Maade er Oehlenschlägers Ønske i Guldhornene blevet opfyldt.

I gamle, gamle  
hensvundne Dage,  
da det straalte i Norden,  
da Himlen var Jorden,  
giv et Glimt tilbage!



Mullerupfundet giver os nemlig et Glimt af vore Fædres Færden for mange Tusinde Aar siden. Den, som ulejliger sig ind i Nationalmuseets første Afdelings første Værelse, vil standse og undres over, at den Tids Mænd med deres Tids Redskaber har kunnet jage og fælde den Tids Dyr.

Gjerslev Præstegaard, den 18. Jan. 1936.

P. C. N e d e r g a a r d.

---